

## **Naar een smaakmakende en innovatieve denkgroep in Amersfoort?**

Nu in het sociale en culturele domein van Amersfoort de verworvenheden van de afgelopen decennia in snel tempo dreigen te sneuvelen, in de ene na de andere bezuinigingsgolf wordt het tijd om een nieuw (burger)initiatief te starten.

Daarbij denk ik aan een denktank of liever denkgroep van Amersfoorters die hun stad een warm hart toedragen en hun sporen verdiend hebben op het terreinen als cultuur, welzijn en zorg, kunsten, erfgoed, en bestuur.

Zo'n groep zou kunnen bestaan uit 8 tot 10 vaste leden, met daarom heen een tweede cirkel van deskundigen op deelgebieden die op afroep / onderwerp participeren.

Doel van de denkgroep is gericht op beïnvloeding van instellingen, organisaties en stadsbestuur, door gevraagd en ongevraagd, irritant en confronterend, helder en uitdagend advies uit te brengen over netelige kwesties, aantasting van het leefklimaat, verschraving van cultuur, afbraak van basisvoorzieningen in wijken, nieuwe megalomane statusprojecten, dan wel innovatieve producten uit eigen koker, die de moeite waard zijn om voor het voetlicht gebracht te worden.

Qua output stel ik me voor dat we themagericht bijeenkomen en scherpe, prikkelende discussies voeren/ onderzoek doen die uitmonden in voorstellen, commentaren en feedback, die vrij geventileerd kunnen worden op internet. Daarbij is er geen binding met een politieke stroming/partij of geloofsrichting. Kern is het willen leveren van een inhoudelijke bijdrage aan het welzijn van de stad en haar burgers.

Het is tevens een manier voor deelnemers om elkaar te informeren over trends, ontwikkelingen, beleidsvoornemens en plannen, die grote gevolgen hebben op meerdere leefgebieden. Een manier om onvrede en ongerustheid om te zetten in de positieve 'tegenculturele houding' waar deze tijd juist zo'n behoefte aan heeft.

Met dit schrijven wil ik in eerste instanties testen of er überhaupt belangstelling is voor een dergelijke groep, zonder bij voorbaat veel te willen invullen. Kortom een ballonnetje op te laten. Voor mij geldt bijvoorbeeld dat het schrijven van ingezonden brieven een veel te ongerichte activiteit is, omdat de nadruk daarbij teveel ligt op het geven van kritiek, in plaats van op het aangeven van alternatieven, mogelijkheden en kansen.

Mocht bovenstaand idee je aanspreken, laat het me dan s.v.p. weten.

Ook tips over potentiële deelnemers zijn uiteraard welkom.

Met vriendelijke groet,

Daan Vosskübler

vosskuhler@gmail.com

